

**Οι μαθητές της Ε΄ τάξης από το Δ.Σ. Κιτίου μιλούν για τους Κύπριους εθελοντές Μπιζανομάχους
Η άγνωστη ιστορία του ήρωα-φοιτητή Πέτρου Χατζηαργυρού**

Οι Έλληνες της Κύπρου, ως κομμάτι των απανταχού Ελλήνων, συμμετείχαν πάντα σε όλους τους αγώνες του έθνους. Δεν ήταν μόνο η φιλοπατρία και ο ηρωισμός της ελληνικής ψυχής η κινητήρια δύναμη που έστειλε χιλιάδες Κυπρίους εθελοντές στα πολεμικά μέτωπα. Ήταν και το γεγονός πως πάντα ήθελαν να συμπορεύονται σε μια κοινή μοίρα με τους υπόλοιπους Έλληνες, να πάψουν να είναι οι αποκομμένοι αδελφοί και να ενωθούν με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ανεκτίμητη είναι η συμβολή της Κύπρου κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, το 1912-13, με τους οποίους μεγάλο μέρος αλύτρωτων εδαφών ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Σχεδόν 2.000 εθελοντές από την Κύπρο πολέμησαν στα διάφορα μέτωπα της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Ανάμεσά τους ξεχωριστή θέση κατέχει ο ήρωας Πέτρος Χατζηαργυρού-Φέσας. Γεννήθηκε στην Ίνια της Πάφου γύρω στο 1890, από πολύ καλή, προοδευτική και σχετικά εύπορη οικογένεια. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Δημοτικό Σχολείο Ίνιας, που στεγαζόταν τότε στην αυλή της εκκλησίας. Ήταν άριστος μαθητής. Μετά την αποφοίτησή του, γράφτηκε στο μοναδικό τότε Γυμνάσιο της επαρχίας Πάφου, το Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου. Ήταν έξυπνος και μελετηρός. Οι παππούδες μας, τότε, καίγονταν για την Ένωση με την Ελλάδα! Έλεγαν: «Θεέ μου, καταξίωσ' μας την Ένωση να δούμε, τζι ας μεν έχουμε φουμίν, μήτε νερόν να πιούμε...».



Μετά την αποφοίτησή του, οι γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα όπου και γράφτηκε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν ίσως από τους πρώτους Παφίτες που πήγαν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Το 1912, όταν άρχισε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος, άφησε τις σπουδές του και κατατάχθηκε εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό. Μαζί του είχαν πάει και μερικοί εθελοντές από την Κύπρο, ο γνωστότερος των οποίων ήταν ο τότε Δήμαρχος Λεμεσού Χριστόδουλος Σώζος. Ο Ελληνικός Στρατός, αφού ελευθέρωσε τμήμα της Θεσσαλίας, προχώρησε βόρεια και ανατολικά και απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου 1912. Μετά στράφηκε προς τα δυτικά, με σκοπό την απελευθέρωση της Ηπείρου. Τον Δεκέμβριο του 1912, έφτασε έξω από τα Ιωάννινα, στο Μπιζάνι και στρατοπέδευσε εκεί στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας. Οί Έλληνες στρατιώτες αντίκριζαν κάτω χαμηλά τα Ιωάννινα...

Οι Τούρκοι αμύνονταν σθεναρά. Στις 6(19) Δεκεμβρίου άρχισαν να κανονιοβολούν το Μπιζάνι. Στην μάχη που ακολούθησε, έπεσε μαχόμενος μαζί με τον Χριστόδουλο Σώζο και άλλους Έλληνες, ο Πέτρος του Φεσά. Έγινε ήρωας! Τον έθαψαν εκεί.

Όταν ύστερα από μέρες το έμαθε ο πατέρας του, μετά το μνημόσυνο, κάλεσε χωριανούς και συγγενείς σε τραπέζι σαν να έκανε γάμο! Ήταν περήφανος που ο γιος του πέθανε για την απελευθέρωση Ελλήνων αδελφών.

Υπάρχουν πολλοί ακόμη Έλληνες Κύπριοι οι οποίοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Τιμή αξίζει σε όλους τους εθελοντές Μπιζανομάχους και ιδιαίτερα σε εκείνους που πότισαν με το αίμα τους «το δέντρο της Ελευθερίας» στα αγιασμένα χώματα της Ηπείρου, ενισχύοντας τους δεσμούς αίματος που ενώνουν την Ήπειρο με την Κύπρο.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με το θέμα.

Τα παιδιά και η δασκάλα Αντριανή Χριστοδούλου της Ε΄1 τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Κιτίου Κύπρου



ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΙΒΑΡΟΣ

Κι εμείς ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές και τις μαθήτριες από την Κύπρο και τη δασκάλα τους κυρία Αντριανή για την εμπειρία της επικοινωνίας μαζί τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και για την πολύ συγκινητική και άγνωστη ιστορία που μας είπαν για τον Κύπριο φοιτητή Πέτρο Δ. Χατζηαργυρού που σε ηλικία 20 ετών έδωσε τη ζωή του για την απελευθέρωση της πόλης μας.

Χατζηαργυρού Δ. Πέτρος από την Ίνια της Πάφου, φοιτητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας στο Μπιζάνι, στις 6/19 Δεκεμβρίου 1912.

Ελπίζουμε σύντομα τα Γιάννενα να τον τιμήσουν (όπως έκαναν ήδη και με πολλούς άλλους ήρωες) όπως του αξίζει.